

5 Nisan 2012

Sayın Mine Şenocaklı,

2, 3, 4 Nisan 2012 tarihli Vatan Gazetesi'nde Yrd. Doç.Dr. Yavuz Dizdar ile yaptığınız söyleşiyi okudum. Bu söyleşiyi ilgili bazı düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Gıda güvenliği çeşitli uzmanlık alanlarını kapsayan çok boyutlu bir konudur. Gıda konusundaki riskler bilim bazlı uluslararası standartlar ve regülasyonlarla yönetilirler. Bu regülasyonlar uygulandığı ölçüde de insan sağlığı korunur. Yeni bir bilimsel gelişme olduğunda da bu bulgu regülasyonlara değişiklik olarak yansır. Ülkemizde gıda güvenliği konusundaki tartışmalardan amaç toplum yararına bir sonuç çıkartmaksızın, bu tartışmaların tarladan/çiftlikten/denizden çatala kadar olan süreçte dünya standartlarının uygulanmasındaki eksiklikler üzerinde olması gerekir. Dr. Dizdar uzmanı olmadığı gıda konusunda kendince geliştirdiği teorilerle basında sıklıkla yer almaktadır. Dr. Dizdar dünyanın bilim çevrelerinin henüz farkına varmadığı bazı gerçekleri bilimsel erki ile ortaya çıkarttı ise bunu gazete haberleri ile değil bir üniversite mensubu olduğunu da dikkate alarak bilimsel yayınlarıyla ortaya koymalıydı. Bu durumda eminim ki Dünya bilim, sağlık ve gıda otoriteleri bu bulgulardan etkilenecekler ve regülasyonlarını gözden geçireceklerdi.

Gıda güvenliği çok sayıda riski taşır. Bu riskler bilime dayalı olarak yönetilmek zorundadır. Bu yapılmayıp toplumun dikkati gerçek riskler yerine suni risklere yöneltilirse yaratılan kaos ortamı toplum sağlığına zarar verir. Risk algısı medyayla yönetilen ve neyin sağlıklı neyin zararlı olduğu konusunda şaşırılmış toplum, bilgi ile değil algı ile bireysel çözümler geliştirmeye çalışır. Gıda terörü bu olsa gerek.

Yazı dizinizde Dr. Dizdar çok çeşitli gıdalar hakkında ürpertici iddialarda bulunmuştur. Kabul etmek gerekir ki bu iddialar okuyucular üzerinde de çok da etkili olmuştur. Dr. Dizdar'ın teorilerinden süt de payını almıştır. Dizdar ve arkadaşlarının bir süre önce süt konusunda yarattığı korku üzerine çeşitli sivil toplum örgütleri bir araya gelerek ekte de sunduğum yayını hazırlayarak toplumu bilgilendirmeye çalışmışlardır. <http://ato.org.tr/#/bilgi/basin-aciklamalari/detay/233>

Sayın Şenocaklı, Ankara Tabip Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Toksikoloji Derneği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ortak yayını olan bu yayını lütfen inceleyin. Dr. Dizdar'ın süt konusundaki iddialarının bilim dışı olduğunu göreceksiniz. Kurumları tarafından görevlendirilen konunun uzmanı bilim insanları tarafından hazırlanan bu broşür 15 gün kadar önce basın toplantısı ile duyurulmasına karşın basında dolayısıyla toplumda pek ilgi görmemiştir. Dr. Dizdar tek başına çok daha inandırıcı ve etkilidir. Ne yazık ki bilim dışı, akıl dışı iddiaların taraftar bulması toplumsal bir gerçeğimizdir. Bu gerçeği mizahi üslubu ile anlatan Yılmaz Özdil'in Hürriyet Gazetesi'ndeki 29 Mart 2012 tarihli yazısını umarım okumuşsunuzdur (<http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=20228800&yazarid=249>)..

Sayın Dizdar uzmanı olmadığı konularda korku senaryoları oluşturabilmektedir. Dr. Dizdar'ın uzmanı olabileceğini düşündüğüm ilaç konusunda da gıda konusunda gösterdiği militan tavrı gösterip

göstermediğini merak ettim. Dr. Dizdar 'ın yabancı bir ilaç firmasına övgü dolu bir yazısına internette rastladım.

www.dunya.com/bayer-saglikta-gelecegi-daha-iyi-bir-yasam-misyonu-yla-sekillendiriyor-139730yy.htm

Bu yazıda firmaya övgü yanında firmanın bir ilacı aşağıdaki ifadelerle göklere çıkartılıyordu. *"...tarafından geliştirilen rivaroxaban (Xarelta) ise uzun süreli tedaviyi hedeflemekte. İlaç bugüne dek klinik araştırmalarda 75.000'den fazla hastanın verilerine dayanılarak değerlendirilmiş, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış. Galen Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül almış..."* Demek ki bilimsel veriler ilaç konusunda olunca övgüyü hak ediyor, gıda konusundaki bilimsel veriler ise yanlış. Bu konudaki doğruları ise yalnız Sayın Dizdar biliyor. Demek ki ülkemizde yerli gıda firmalarımız halkımızı durmadan zehirliyor. İlaç konusunda ise firmalar övgüyü hak ediyor. Uzman böyle söylüyor.

Ülkemizde eğer bir akademisyenseniz ve bilimsel çalışmalarınızla adınızı duyurmanız mümkün değil ise en kestirme yol toplumu yediğinden içtiğinden korkutarak ünlü olmaktır. Bunun da çeşitli getirilerinden de yararlanırsınız. Ne yazık ki ülkemizde böyle bir ekol oluştu. Bu ekolün duayenlerinden birine 2008 yılında yazdığım ve halen bir çok tıp web sitesinde bulunan yazıyı bu ekol hakkındaki ek bilgi olarak dikkatinize sunuyorum.

<http://www.kfd.org.tr/?q=node/724> veya

<http://www.keremdoksat.com/2010/04/20/hekimlik-etigi-ve-prof-dr-erkan-topuz-hakkinda%E2%80%A6/>

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ali Esat Karakaya
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Toksikoloji Anabilim Dalı
06330 Hipodrom
Ankara

Tel: (312) 212 3009 veya 0542 242 4307

Faks: (312) 222 2326

E -posta: alikarakaya@tr.net

karakaya@gazi.edu.tr